
Viering van Mawlid-un-Nabawi

Waarom is het niet toegestaan?

Samengesteld door Sheik Sahebali
April 2011

Inleiding

- Dit overzicht is grotendeels een samenvatting van het boek:
 - The ruling concerning Mawlid-un-Nabawi (the celebration of prophet's birthday)
 - Auteur: Shaikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan
 - Dit boek is Engelstalig en door mij vertaald in het Nederlands
- De hadieth teksten zijn eveneens vanuit het Engels in het Nederlands vertaald.
- Voor de Qur'an teksten is gebruik gemaakt van een online Qur'an vertaling.
- In dit overzicht wordt de term "mawlid-un-nabawi" gebruikt, wij kennen dit als "milaad-un-nabi".
- Een aantal toevoegingen en wijzigingen zijn aangebracht op advies van onze Imaam D.Sardar.
- Dit overzicht heb ik naar mijn beste kunnen en kennis samengesteld. Ik kan echter niet uitsluiten dat hierin vergissingen of zelfs fouten zitten. Voor onjuistheden van welke aard dan ook bied ik een ieder mijn oprechte verontschuldigen aan.

Inhoud

- Relevante aya's uit de Qur'aan en profetische overleveringen
- Mawlid - algemene rituelen
- Ontstaan van Mawlid
- Waarom is Mawlid niet toegestaan?
- Wat is Bidah?
- Voorstanders van Mawlid
 - Hun argumenten :Twijfels 1 t/m 5

Qur'an

Het volgen van de Qur'an en de richtlijnen van de Profeet ﷺ is duidelijk genoemd in de Qur'an:

Al-Imraan 3:31.

Zeg: "Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig."

Al-A'raf 7:3.

Volgt hetgeen u van uw Heer is nedergezonden en volgt geen anderen, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt.

Al An'am 6:153.

En dit is het rechte pad dat tot Mij leidt. Volgt het daarom en volgt geen andere wegen opdat zij u niet van Mijn weg afleiden. Hiertoe vermaant Hij u, opdat gij vroom moogt zijn.

Al-Baqarah 2:284

De boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen zijn Boodschappers. Zij zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer."

Hadieth

Over het toevoegen van nieuwe elementen aan het geloof zijn er vele profetische overleveringen, we noemen er een: ﷺ

Overgeleverd door 'Aa'ishah (RA) dat de profeet zei: *“hij dit iets introduceert in onze zaak wat daar geen deel van is zal het afgewezen zien worden.”*

(Al-Bukhaari; Muslim,) (vrije vert.)

Rituelen tijdens de milaad-un-nabi viering

Mogelijke voorkomende activiteiten tijdens de viering:

- Bij elkaar komen op de betreffende dag (SAR)
- Uitleg over de het leven van de Profeet ﷺ (SAR, Qur'an recitatie))
- Het voorbereiden van eten en zoetigheden, wat (uit) gedeeld wordt (SAR)
- De lokatie kan een moskee, of thuis zijn (SAR)
- Zingen, dansen
- Het aanroepen van de profeet ﷺ (dit kan zelfs verdergaan tot het groeten en verwelkomen van de profeet ﷺ)

Ontstaan van Milaad-un-Nabi

- Na de eerste drie generaties (> 400 jaar na de profeet )
- Door Fatamiden Shi'ah
- Nadien aangemoedigd door Sufis
- Intussen verspreid naar vele groepen over de gehele wereld
- In vele landen is het zelfs een nationale feestdag

Het vieren van Mawlid is niet toegestaan

- Het vieren van Mawlid is niet volgens:
 - De Qur'an
 - De sunnah van Allah's boodschapper
 - De Sahaba's (metgezellen)
 - De Tabi'een (volgers van de metgezellen)
 - Volgers van de Tabi'een
- Het is imitatie
- Het is overdrijven, wat niet toegestaan is
- Het is Bidah, wat niet toegestaan is



Volgens de Qur'an & Sunnah?

Deze viering is niet volgens de sunnah van de profeet ﷺ en noch van zijn Opvolgers (Kaliefen);

Allah's boodschapper ﷺ zei, *"houdt vast aan mijn Sunnah en de Sunnah van mijn rechtgeleide Kaliefen, houd eraan vast als een 'molar' tand. Pas op voor nieuw uitgevonden zaken, want elke nieuwe zaak is een innovatie en elke innovatie is misleidend"*
(Ahmad & at-Tirmidhee)

Het toch introduceren van innovatie is in strijd met:

Al-Maidah 5:3

...Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt,..

Volgens de Sahaba's en Tabi'een

De Sahaba's hebben tijdens hun leven (ook na de dood van de profeet ﷺ) deze dag niet gevierd. De Sahaba's waren het beste op de hoogte (na de profeten) van de Qur'aan en sunnah en waren hierin geschoold door de profeet ﷺ zelf.

De Tabi'een (de volgers van de Sahaba's)- zoals Imaam Abu Hanifa- en de volgers van de volgers- zoals Imaam Sha'afi, Imaam Malik, Imaam Hanbal- hebben deze dag niet gevierd.

Zouden de Sahaba's die als geen ander de weg van de profeet ﷺ volgden zich niet houden aan het vieren van deze dag, als deze dag voorgeschreven zouden zijn?

Imiteren van de Christenen

De Christenen vieren de geboortedag van Profeet Isa (Jezus) ﷺ

De profeet ﷺ zei, ” *Wie een persoon imiteert, is een van hen*”
(Ahmad & Abu Dawood)

“*Wees anders dan de ‘Mushrikeen’ (polytheïsten)*”
(Muslim)

Overdrijven in de eer van de profeet

De profeet ﷺ heeft het overdrijven in het lofspreken en het eren over hem verboden, dit leidt tot verering:

De profeet ﷺ zei, ” *overdrijf niet over mij, zoals de Christenen overdrijven over de zoon van Maryam, ik ben slechts een slaaf, dus zeg ‘ de slaaf van Allah en de Boodschapper van Allah’*

(Al-Bukharie, vrije vert.)

Qur’an An-Nisa 4:171.

O, mensen van het Boek, overdrijft niet in uw godsdienst en zegt over Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Iesa (Jezus) ﷺ, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah

Wat is Bidah ?

Bidah is innovatie t.o.v. de Qur'an/Sunnah en is niet toegestaan:

- Dwz alleen datgene wat gebaseerd is op de sunnah of Qur'an is toegestaan.
- “Gebaseerd” wil zeggen:
 - het is helder en duidelijk genoemd in de profetische overleveringen en/of Qur'aan, of
 - het is volgens de islamitische rechtsleer beredeneerd uit profetische overleveringen en/of Qur'aan
- Beide kan alleen door geleerden, mensen van kennis bepaald worden.
- Goede Bidah in het geloof bestaat niet (in de religieuze betekenis) er bestaan wel goede innovaties/vernieuwingen in de taalkundige betekenis!

Bestaat goede Bidah (Bidah Husna)?

Door sommigen wordt onterecht de overlevering van Umar (RA) als bewijs voor Bidah Husna in het geloof gebruikt:

- De kalief Umar (RA) heeft gezegd toen er gestart werd met het gezamenlijk bidden in de moskee van de taraweeh-salaat: *“wat een goede Bidah is dit?”*
- Er is echter een overlevering waarin de Qiyam in de maand Ramadan gemeenschappelijk in de moskee gebeden werd. Na de derde of vierde nacht kwam de profeet ﷺ niet naar buiten om dit gebed gemeenschappelijk te verrichten. De volgende dag legde de profeet uit dat niets hem weerhield om naar buiten te komen behalve de angst dat Taraweeh verplicht gemaakt zou worden voor de Ummah..
- Ten tijde van de kalief Umar was deze angst niet meer aanwezig (de openbaring was compleet) en Taraweeh kon niet meer een verplichting worden.
- Het werd een “goede Bidah” genoemd door Kalief Umar in de taalkundige betekenis, want dit was iets wat voorheen door de mensen niet gedaan werd.
- Het is geen Bidah volgens de Sunnah/Quran omdat het de taraweeh salaah ten tijde van de profeet ook al verricht werd, de angst dat deze salaah een verplichting zou worden was na de dood van de profeet ﷺ verdwenen.
- Taraweeh is een Sunnah en kan geen verplichting worden

Bestaat goede Bidah (Bidah Husna)?

Het verzamelen van de Qur'an teksten in een Boek, wordt ook onterecht gebruikt om goede bidah in het geloof aan te tonen:

- Het is juist dat de profeet ﷺ nooit de instructie gegeven heeft om de Qur'an in een boek te verzamelen.
- Het opschrijven van teksten van de Qur'aan gebeurde echter al, op instructie van de profeet, ﷺ gedurende het leven van de profeet ﷺ
- Het verzamelen in een boek is een van de eerste besluiten van redenerie volgens de islamitische rechtsleer (gebaseerd op de Sunnah). Het doel was om de Qur'aan voor de volgende generaties veilig te stellen.

Bestaat goede Bidah (Bidah Husna)?

Het documenteren van de overleveringen van de profeet ﷺ (hadieth), wordt ook onterecht gebruikt om goede bidah in het geloof aan te tonen:

- Het is juist dat in het algemeen het opschrijven van de sunnah tijdens het leven van de profeet ﷺ verboden was.
- De profeet ﷺ vreesde dat zijn sunnah toegevoegd zou worden aan de Qur'an.
- Na de Profeet ﷺ was de Qur'aan compleet en gerangschikt waardoor de reden om de sunnah niet meer op te schrijven verdwenen was.
- Dus de moslims (eerst de sahaba's) begonnen om de overleveringen van de profeet ﷺ op te schrijven.

Mawlid leidt tot andere Bidah

- Deze innovaties **lijken** onderdeel van het geloof maar zijn het niet, men vraagt hiervoor daarom geen vergiffenis (erger dan zonden begaan)
- Deze innovaties versterken zichzelf
 - meer vieringen van verjaardagen (van overledenen)
 - geloof dat overledenen hulp kunnen bieden
 - afkeer van mensen die de sunnah volgen

De argumenten van voorstanders van Mawlid

Deze argumenten zijn ongegrond en als twijfel 1 t/m 5 wordt uitgelegd waarom ze niet juist zijn.

- De argumenten lijken in eerste instantie correct maar zijn het bij nader inzien niet.

Twijfel 1

Viering van Mawlid betekend de profeet ﷺ eren.

Eren van de profeet ﷺ wil zeggen volgen van zijn instructies, afstand houden van hetgeen hij verboden heeft en hem liefhebben. Vereren hoort hier niet bij.

De Sahaba's eerden de profeet ﷺ, Urwalbn Masood zei, " O mensen, bij Allah ik heb koningen bezocht, ik ging naar Ceasar, Chosroes en de Negus, maar bij Allah ik heb nooit een koning gezien wiens metgezellen hem zo veel respecteerden als de metgezellen van Mohammad ﷺ respect hadden voor Mohammad ﷺ Als hij hen iets instrueerde, haastten zij zich om te doen wat hij had gezegd. Als hij de Wudhoe verrichtte, "vochten" zij over zijn water. Wanneer hij sprak verlaagden zij hun stemmen in zijn nabijheid; en ze keken hem niet in ogen, uit respect voor hem.

(Bucharie)

Met deze enorme hoeveelheid aan respect en eer voor de profeet ﷺ, herdachten of vierden ze zijn verjaardag niet. Als dit voorgeschreven was, zouden ze het zeker niet gemist hebben.

Twijfel 2

Mawlid wordt door een grote groep mensen in vele steden en landen gevierd.

Qur'aan Surah Al-An'aam (6:116)

En als gij het merendeel van degenen die op aarde zijn, volgt, zullen zij u van Allah's weg doen afdwalen. Zij volgen slechts vermoedens en zij doen niets dan gissen.

Consensus mag niet als argument genoemd worden, consensus geldt indien een overgroot gedeelte van de geleerden het ergens over eens is en als het niet in strijd is met de Sunnah.

Vele geleerden keuren Mawlid af en hebben er vele boeken aan gewijd.

Twijfel 3

Door het herdenken van Mawlid denken we weer aan de boodschapper van Allah ﷺ

Een moslim gedenkt de profeet ﷺ elke dag:

- Wanneer de naam van de profeet klinkt in de Adhan, Iqamah, Khutbah (vrijdaggebed)
- Elke keer dat we zijn naam noemen tijdens de salaat

Door het uitvoeren van deze handelingen, gedenken we de profeet ﷺ dagelijks- dag en nacht- onze gehele leven. En niet slechts op de dag van Mawlid. In de adhaan, Iqamah krijgt de profeet ﷺ veel eer, liefde en herinneringen als de slaaf van Allah.

Twijfel 4

Mawlid is een goede Biddah (Innovatie t.o.v Sunnah/Qur'aan)

Overgeleverd door 'Aa'ishah (RA) dat de profeet ﷺ zei: *“hij dit iets introduceert in onze zaak wat daar geen deel van is zal het afgewezen zien worden.”*

(al-Bukhaari,; Muslim,) (vrije vert.)

Elke innovatie is een misleiding

(Ahmad/ At-Tirmidhee)

Zie uitleg over Bidah...

Twijfel 5

Viering van mawlid is uit liefde voor de profeet ﷺ en het uitdrukken van iemands liefde, wat toegestaan is.

- Het is juist dat je de profeet ﷺ meer moet liefhebben dan jezelf.
- Liefhebben houdt in dat we hem moeten gehoorzamen en dus zijn sunnah moeten volgen.....

□ EN DUS.....

Het duidelijkste bewijs

Overgeleverd door Abi Qatadah:

Een man kwam naar de boodschapper van Allah ﷺ en zei “O Boodschapper van Allah, waarom vast je op maandagen. Hij ﷺ antwoordde: “Dat is de dag waarop ik ben geboren en de dag waarop ik de Missie was toevertrouwd of toen ik de eerste openbaring ontving”.

(Muslim, (vrije vert))

- De profeet ﷺ heeft via zijn sunnah ons aanbevolen op maandag te vasten als dankbaarheid aan Allah voor zijn geboorte. Dus elke week 1 keer, niet 1 keer per jaar
- Dragen de mensen die Mawlid vieren aan de gemeenschap over dat op maandag gevast moet worden vanwege de geboorte van de profeet ﷺ ? Wordt op maandag gevast?

Is het dan toegestaan om de sunnah van de profeet ﷺ niet te volgen en in plaats daarvan iets anders te bedenken?